

EN ROUTE

BIJZONDER FRANKRIJK

NUMMER 172 | ZOMER 2021 | ENROUTE-MAGAZINE.NL

TUSSEN SOMMIÈRES EN NARBONNE
**ROADTRIP
VAN DE GARD
NAAR DE AUDE**

**DE ZUIDELIJKE
BOURGOGNE**
ONTDEK WIJNSTAD MÂCON

AUVERGNE
TOEREN DOOR DE PUY-DE-DÔME

MORVAN
FAIRE DU VÉLORAIL!

**HAUTES-
PYRÉNÉES**
GARAISON: HET ANDERE LOURDES

DE RUWE CHARME VAN
**HET DIEPE
ZUIDEN**





Ref. 0421 8224 – Hoogwaardig gerenoveerd 'Maison de Maître' met gastenverblijf en zwembad gelegen in middeleeuws stadje. € 678.000.



Ref. 0321 8221 – Dorpshuis met zwembad en grote tuin op 3 minuten van het historische centrum van Saint-Antonin-Noble-Val. € 259.000.



Ref. 0421 8228 – Statige dorpswoning, perfect voor B&B, met diverse terrassen, Pigeonnier en mooi uitzicht op Caylus. € 169.600.



Ref. 0820 8261 – Dorpshuis aan de rivier in het middeleeuwse centrum met uitzicht over de rivier de Aveyron. € 195.000.



Ref. 0121 8202 – Gelijkvloerse en comfortabele woning met uitzicht over het dorpje Caylus. € 229.000.



Ref. 0321 8220 – Mooie dorpswoning met gastenverblijf en tuin gelegen in het centrum van Saint-Antonin-Noble-Val. € 269.000.

www.disc.immo

Meer dan 150 huizen in Zuidwest-Frankrijk!

DISC Immobilier
54 avenue Doc. P. Benet
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
+33 (0)5 63 68 27 50
info@agencedisc.fr



Alle prijzen inclusief makelaarskosten en btw.



'SOMS HOOR JE NIETS
BEHALVE DE NATUUR'
De ongereptheid van de Auvergne

LA FRANCE D'AUTREFOIS
Toeren door de Puy-de-Dôme

'HIER GENIET JE VAN
RUST EN RUIMTE'
Toeristische tips van insiders

Vanuit Clermont-Ferrand ben je in twintig minuten *en plein nature*.

Soms hoor je niets behalve
de natuur

DE ONGEREPTHEID VAN DE AUVERGNE

TEKST: PATRICIA JACOB
BEELD: COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE D'Auvergne,
JOËL DAMASE EN GÉRARD FAYET

Hoe goed het leven in de Auvergne is, weten de bewoners al lang. Maar nu in de *Lonely Planet* staat dat het gebied een betere reisbestemming is dan Hawaï, gaat die kennis de hele wereld over.

Vanuit Clermont
minuten en plei



Christophe Anglade



Randonnée op de Puy Mary

In de Auvergne eet je gerechten die lijken op de streek: robuust en no-nonsense

Christophe Anglade hapt in een 'rauwe' loempia Vietnamese stijl: rijstpapier gevuld met wortel, verse kruiden, viooltjes en andere eetbare bloemen. Als je hem niet zou kennen, zou je denken dat hij de *spring roll* voor de eerste keer eet – zijn ogen stralen, hij knikt zachtjes met zijn hoofd – maar niets is minder waar. Het is misschien wel de honderdste keer. Met zijn bedrijfje Aluna Voyages leidt hij toeristen rond in het Massif du Sancy, een natuurgebied in het departement Puy-de-Dôme in de Auvergne. Hij vertelt ze over de planten en bomen en laat ze kruiden en eetbare bloemen plukken. Onder zijn leiding bewerken ze de 'buit' tot lunch.

Christophe heeft dier- en plantkunde gestudeerd en in zo'n vijftig landen gewoond en gewerkt. Hij zat in Griekenland om zijn kennis over eetbare bloemen te vergroten. Hij werkte over de globe als berggids en doceerde Franse taal en literatuur in Colombia. Nu is de wereldreiziger al weer een paar jaar terug in zijn geboortestreek. 'Door al mijn reizen weet ik nu dat ik niet ver hoeft te reizen om alles te vinden waar ik van houd. Het is ongelooflijk hoeveel soorten planten en bomen er rondom mijn huis staan. Elk met hun eigen achtergrond, hun eigen verhaal. Deze diversiteit vind je nergens anders op de wereld. Ik loop hier dagelijks rond, maar word nog steeds verrast.'

Frisse lucht

De liefde voor de natuur is wat bewoners van de Auvergne bindt. Neem nou Corinne Renard, manager bij het Comité Régional de Développement Touristique d'Auvergne. Ze werd geboren in Normandië, woonde en werkte in Parijs, werd verliefd op een *Auvergnat* en ging in de hoofdstad van de Auvergne wonen. 'Parijs heeft de musea en het uitgaansleven. Maar naarmate ik ouder werd, had ik daar minder behoefte aan. Clermont-Ferrand is veel kleiner dan Parijs. Het heeft alle voordelen van een stad, maar niet de nadelen – de drukte, de troep. Het mooiste is dat je vanuit Clermont-Ferrand binnen twintig minuten *en plein nature* bent. Heerlijk, die frisse lucht en die ruimte. Je kunt hier mountainbiken, wandelen, skiën en zelfs aan *parapente*, schermvliegen, doen.'

Corinne lijkt voor de Auvergne te zijn gemaakt. Voor haar geen eindeloos getut met hakjes en mascara. Winkelen op zondag? Ja, dat kan in de mondaine kuurstad Vichy in het noorden van de Auvergne. Maar zij heeft daar geen behoefte aan. Net zomin als haar collega Céline, die in de winter het liefst elke dag op een snowboard staat. De stoere dames praten over de Auvergne alsof het hun speeltuin is, een vrij forse overigens. De totale oppervlakte van het gebied in het zuidelijk centrum van Frankrijk bedraagt circa 26.000 vierkante kilometer, zo'n 4,8% van het nationale grondgebied. Ondanks de omvang woont slechts 2,5% van de Franse bevolking in de Auvergne. Het gros daarvan woont in Clermont-Ferrand. Dat er relatief weinig mensen wonen, hangt samen met de geologie: een groot deel van de Auvergne is 'geannexeerd' door het Massif Central, een oeroud gebergte van zo'n 85.000 vierkante kilometer.



Geklingel van koebellen

Reis je door de Auvergne, dan valt het meteen op hoe stil het er is; op sommige plekken hoor je niets behalve de natuur. Zoals het schelle gepiep van de 'zwaluw-look-a-likes' en het getrippel van gemzen bij Puy-de-Dôme, de bekendste vulkaan van het gebied. Als je het dorpje Salers in de Cantal uitloopt, dan is het stil op het geklingel van koebellen na. Die bellen hangen om de nek van de beroemde Salers-koeien: rode runderen met spleetogen die tot in Australië bekend zijn om de kwaliteit van hun vlees en melk. Van die melk wordt een beroemde kaas gemaakt: de Salers, een van de vijf kazen uit de Auvergne met een beschermde herkomstbenaming (zie kader 'Kazen uit de Auvergne'). En alsof de dorpsbewoners nog niet genoeg hebben om trots op te zijn, is Salers een van de Plus Beaux Villages de France.

De muren die de plaats in het verleden hebben beschermd, staan er voor een groot deel nog waardoor je al snel het idee hebt dat je dwars door de middeleeuwen loopt. Toeristen slenteren over de keien langs de winkeltjes naar de Église Saint-Mathieu om onder meer de vermaarde wandkleden uit Aubusson te bewonderen en daarna wat te drinken op een van de terrasjes waar het lokale aperitief op de kaart staat: *Gentiane*, een likeur van de gelijknamige bloem. Salers heeft ook uitstekende restaurants waar je streekspecialiteiten kunt eten, *faux filet de Salers* natuurlijk, maar ook *truffade*, een aardappelgerecht met romige kaas, en een *pounti*, een hartige cake van snijbiet en pruim. Gerechten als de streek zelf: robuust en no-nonsense.

VIJF AOP KAZEN

De Auvergne heeft maar liefst vijf kazen met een speciaal keurmerk: een Appellation d'Origine Protégée (AOP). Voor kazen met een AOP gelden onder meer strenge eisen wat betreft het gebied waar de kaas gemaakt wordt en de productiemethode. Tot die kwaliteitskazen behoren Bleu d'Auvergne, Cantal, Fourme d'Ambert, Salers en Saint-Nectaire. De eerste kaas, een pittige blauwschimmelkaas, is misschien wel de bekendste. Wie de verschillen tussen de vijf kazen wil proeven, zou een kaasroute kunnen rijden. fromages-aop-auvergne.com



Salers



Loop je tussen al dat natuurgeweld in de Auvergne, dan degradeer je tot Calimero; je voelt je klein, héél klein

radepaardje daarvan, de Puy Mary, heeft de vorm van een piramide. De vergezichten vanaf de top – dromerige valleien, gletsjerdalen, kabbelende riviertjes – zijn onvergetelijk. Welke vulkaan het mooist is, is moeilijk te zeggen. Maar één ding is zeker: met z'n allen geven ze de Auvergne een uniek, rauw en 'machtig' karakter. Loop je tussen al dat natuurgeweld, dan degradeer je tot Calimero; je voelt je klein, héél klein.

Delicious kind of vertigo

Hoe bijzonder het hier is, weten niet heel veel toeristen. Maar dat zou kunnen veranderen nu reisgidsenimperium Lonely Planet de Auvergne in de schijnwerpers heeft gezet. In het boekje *Best in Travel 2016* staat het gebied op nummer 6 van 's werelds 10 beste regio's om te reizen, na Waiheke Island in Nieuw-Zeeland (nummer 5), maar vóór Hawai in de Verenigde Staten (nummer 7). De lijst wordt aangevoerd door Transsylvanië in Roemenië.

Volgens de gids bezorgt de Auvergne reizigers een 'most delicious kind of vertigo'. Die duizeligheid komt vooral door de 'glacier-carved valleys and volcanic peaks', die je eerder zou verwachten in IJsland dan in Frankrijk. De schrijvers moedigen reizigers aan om de Keten van Puys te verkennen – het zou een 'life-changing experience' zijn. Ze zijn enthousiast over de mix van 'small-town charisma', de avontuurlijke buitenactiviteiten en de lokale keuken. 'De vermelding zal ervoor zorgen dat er meer toeristen zullen komen en dat de economie een boost krijgt,' zegt toerismedeskundige Corinne Renard. 'Laat ze maar komen! Wij zijn er klaar voor.'

UNESCO-werelderfgoed

Salers wordt ook wel de 'zwarte diamant op een groen tapijt' genoemd, een verwijzing naar de kleur van de omliggende weiden en van de huizen in het dorp: stuk voor stuk voorzien van dakpannen met leisteen en gebouwd van vulkanisch gesteente. Ik herinner me weer de woorden van de gids toen ik op de Puy-de-Dôme stond. Hij zei: 'De kleur zwart kenmerkt de streek. Kijk, dáár. Dat zwarte gebouw is de kathedraal van Clermont-Ferrand. De kathedraal is gemaakt van lavastenen uit Volvic, een kuuroord daar in de buurt. In de Auvergne kun je niet om de vulkanen heen. Vóór je liggen tachtig slapende vulkanen en kraters verspreid over tientallen kilometers. Samen vormen zij de Chaîne de Puys. Indrukwekkend, *non?*'

Dat valt niet te ontkennen. De Keten van Puys staat zelfs op de nominatie om UNESCO-werelderfgoed te worden.

In de buurt zijn nog veel meer mooie gebieden, zoals de Monts du Cantal, een vulkaan die net iets groter is dan de Etna. Het pa-

AUVERGNE IN CIJFERS

- 2 natuurparken: Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne en Parc Naturel Régional du Livradois-Forez
- 2 Grands Sites de France: Puy Mary en Puy-de-Dôme
- Meer dan 13 routes voor langeafstandswandelingen
- 3 fietsroutes, waaronder de Grande Traversée du Volcan (150 km)
- Meer dan 950 kilometer aan skipistes



Uitzicht vanaf de Puy-de-Dôme

DOEN

ALUNA VOYAGES

Wandelen op vulkanen, langs meren en eetbare planten van de Auvergne onder begeleiding van ervaren gidsen, waaronder Christophe Anglade. aluna-voyages.com

HORIZONS SANCY

Elke zomer, van juni tot september, gaan kunstenaars naar het Massif du Sancy om daar kunstwerken neer te zetten die perfect in het landschap passen. Nog tot 25 september 2016. horizons-sancy.com

ETEN

LA DILLIGENCE

Kaasliefhebbers kunnen hier terecht voor voor-, hoofd- en nagerechten met kaas en het beroemde vlees uit de streek. Place Tyssandier d'Escous, Salers ladiligence-salers.com



LA GOLMOTTE

Knus restaurant in bergdorp met confit de canard aux lentilles vertes du Puy en andere streekgerechten op de kaart. Le Barbier, Le Mont-Dore aubergelagolmotte.com

SLAPEN

HÔTEL DE RUSSIE

Bergdorshotel met ruime kamers en de look and feel van een chalet. 2-persoonskamer vanaf € 61. 3 rue Favart, Le Mont-Dore lerussie.com

HÔTEL SALUCES

Lief, vriendelijk hotel midden in het centrum van het fraaie Salers. 2-persoonskamer vanaf € 76. Rue de la Martille, Salers hotel-salers.fr

LA BOUGNATE

Comfortabel hotel met goed restaurant in dromerig plaatsje. 2-persoonskamer vanaf € 95. Place du Vallat, Blesle labougnate.fr





Issoire, Tour de l'Horloge



Puy-de-Dôme en de escalier du Paroü



AUVERGNE

Le Puy-en-Velay

La France d'autrefois

TOEREN DOOR DE PUY-DE-DÔME

TEKST EN BEELD: PATRICIA WITKAMP

Elk jaar brengen we onze zomer door in ons familiehuys in Lamastre (Ardèche). Daar vullen we onze dagen met lezen, de plaatselijke markt bezoeken, zwemmen in de rivier en wisselen dat af met dagtochten. Zo ook nu: voor de negende verjaardag van onze zoon gaan we naar Vulcania, een educatief attractiepark waar alles in het teken staat van vulkanen en de ontstaansgeschiedenis ervan.

Vanaf onze uitvalsbasis is het een rit van iets meer dan 200 kilometer, maar aangezien we ons over de Route Nationale verplaatsen – en we willen genieten van het vulkanisch landschap – hebben we alvast een hotel bij Clermont-Ferrand geboekt, zodat we morgenochtend fris en uitgerust het park kunnen bezoeken. We rijden door een uitgestorven gebied. Het is niet voor niets dat de Fransen de Auvergne 'la France d'autrefois' noemen, want het is alsof de tijd er heeft stilgestaan. Er is nog maar weinig toerisme en bijna geen bedrijvigheid. Perfect als je op zoek bent naar rust en authentieke dorpen, zoals le Puy-en-Velay, onze eerste stop van vandaag.

Cathédrale Notre-Dame-du-Puy

Le Puy-en-Velay is een uniek middeleeuws dorp in het departement Puy-de-Dôme met een rijke geschiedenis: al in de vroege 5e eeuw bezochten pelgrims de Cathédrale Notre-Dame-du-Puy. Inmiddels prijkt 'la Cathédrale' op de werelderfgoedlijst van UNESCO en staat het dorp bekend als beginpunt en etappeplaats van de Santiago-de-Compostella pelgrimsroute.

Een bezoek aan de kathedraal is indrukwekkend: het gebouw lijkt op een enorm schip dat hoog op een rots is geplaatst, klaar om vele pelgrims te ontvangen. De kerk is in romaanse stijl gebouwd in de eerste helft van de 12e eeuw. Er heerst een serene rust in het hart van de kerk en er zijn diverse stijlvloeden te herkennen: Byzantijns, Italiaans en Mozarabisch. Van de 9e tot de 12e eeuw ontwikkelden de Spaanse christenen onder de Moorse overheersing (de Mozarabenoemd) een eigen kunststijl in architectuur, beeldhouwkunst, ivoorsnijkunst en handschriftversieringen. Misschien is het deze Arabische stijl die ervoor zorgt dat de kathedraal een vrolijk, positief gevoel bij mij oproept. Het kunnen echter ook de 'rondwandellende' pelgrims zijn, al is het eind juli en zijn de meeste pelgrims al gestart

met hun tocht. De wens om een aantal maanden alles achter je te laten en een inspirerende voettocht te maken, is voor velen immers een romantisch ideaal.

Mariaprocessies

De Notre-Dame-du-Puy is een van de oudste Maria-heiligdommen in Europa, en staat met name op 25 maart (Maria-Boodschap) en op 15 augustus (Maria-Tenhemelopneming) volop in de spotlights. Op die dagen maken de inwoners van Le Puy traditioneel een processie door de stad. Tijdens die van 15 augustus komen jaarlijks rond de tienduizend mensen naar het stadje om van het imponerende schouwspel getuige te zijn. Het middeleeuwse Le Puy-en-Velay heeft sowieso een heerlijk historisch centrum om in rond te dwalen.

Vooral in de vroege ochtend, als het nog niet zo druk is in de kerk en de omliggende straten.

Wandelen in Issoire

Wij blijven niet lunchen in 'Le Puy', want we hebben zin in een picknick! We vervolgen onze trip daarom in noordelijke richting naar Issoire via de N102. Ik kan me de tijd nog herinneren dat je met de kaart op schoot echt naar een bakker of supermarkt moest zoeken als je een stad of dorp binnen kwam rijden. Maar dat gaat nu veel gemakkelijker: via maps rij je er in één keer naartoe. We kopen vers brood, wat broodbeleg en gekoelde flessen Orangina en Volvic (het mineraalwater uit de regio).

In het oude deel van Issoire vinden we verkoeling bij een fontein. In de schaduw hebben we uitzicht op la Tour de l'Horloge, gebouwd in de 15e eeuw. Het is een bijzondere toren, omdat hij van hout gemaakt is. Ruim driehonderd jaar later, in 1840, is er een façade van vulkanisch steen voorgeplaatst. Vanaf de top heb je een schitterend uitzicht over Issoire en zie je in de verte ons eindpunt van de reis al: la Chaîne des Puys.

In de straatjes van het stadje staan prachtige oude panden zoals Maison Martin, l'hôtel Bohier en Clément. Geen hotels die gasten ontvangen maar des *hôtels particuliers*; statige ruime woningen die herinneren aan vroegere rijkdom. Al slenterend belandden we bij patisserie Cyril Devessier. We nemen onze desserts in de tuinen



Château d'Hauterive, Issoire



Pâtisserie CD



Vulcania van bovenaf gezien

Je loopt al slingerend steeds dieper de krater in terwijl de aarde brult en lava spuw

van le Château d'Hauterive op 600 meter afstand van het centrum. De tuinen van dit kasteel, met een oppervlakte van 7 hectare, worden 'les jardins remarquables' genoemd en in de zomer zijn ze geopend voor het publiek. In 1780 werd begonnen aan de bouw van 'la maison de plaisance' voor François Lecourt (1725-1796). Dit prachtige buitenhuis met omliggende terreinen is nog altijd in het bezit van de familie.

Helaas hebben we te weinig tijd om nog te gaan baden in de thermische bron van Croizat. We verlaten Issoire en nemen onze intrek in een hotel even buiten Clermont-Ferrand, zodat we morgen lekker vroeg naar Vulcania kunnen gaan.

Vulcania

Themapark Vulcania ligt in La Chaîne des Puys, ook wel 'de bergen van de Dôme' genoemd. La Chaîne bestaat uit

maar liefst 80 vulkanen en deze keten strekt zich uit over 45 kilometer in het noorden van het Massief Centraal. Er zijn nog veel meer vulkanen in de Auvergne, maar deze keten bevindt zich in het 'Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne'. Dit natuurpark staat sinds 2018 op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Vulcania werd in 2002 geopend als educatief themapark over vulkanen. Vele jaren voor de opening wilde de Franse vulkanoloog Maurice Krafft al een centrum openen. Zijn plannen werden omarmd door de voormalige president van Frankrijk, Valéry Giscard d'Estaing, maar er was ook kritiek vanuit de politiek en diverse milieubewegingen. Toch lukte het Giscard d'Estaing zijn tegenstanders te overtuigen om een educatief centrum op te richten en daarmee de economie in dit dunbevolkte deel van Frankrijk te stimuleren. Sinds de opening komen Fransen uit het hele land op het park en de natuur van de Auvergne af. Maar of ze al uit de torenhoge kosten zijn, is de vraag ...

Vulcania vormt één geheel met de natuur. Bij binnenkomst zie je een 'levensechte' grote vulkaan waar je in kunt; je loopt al slingerend steeds dieper de krater in terwijl de aarde brult en lava spuw. Verder zijn er in het park diverse IMAX theaterzalen met waanzinnige 4D attracties. En in de *sections vertes* leer je alles over de positieve effecten van vulcanisme. Wandelen en genieten van het uitzicht op échte vulkanen doe je tussen de attracties door. Een ongelofelijke ervaring.

Het vulkanische landschap van de Auvergne heeft me geraakt, vooraf had ik al foto's gezien van die rijen met kraters, maar de werkelijkheid is zo veel anders: intenser en niet in woorden uit te drukken. Ruim honderd jaar geleden schreef Marcel Proust zijn beroemde romancyclus *À la recherche du temps perdu* (op zoek naar de verloren tijd). In de Auvergne hoef je daar niet lang naar te zoeken!

Inspirerende trips, (zakelijke) taaltrainingen Frans én podcasts

Auteur **Patricia Witkamp** heeft een ongekende passie voor Frankrijk, de taal en cultuur, maar in het bijzonder voor Parijs. In haar Paris-Podcasts gaat zij in gesprek met bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Daarnaast organiseert zij dagtrips naar Parijs voor ondernemers en (zaken)teams. Exclusieve trips met een kleine groep waarbij inspiratie en verbinding centraal staan. Ook voor een (zakelijke) taaltraining Frans kun je bij haar terecht.

www.witkampevents.nl – info@witkampevents.nl



Foto: Miranda Koevoets



ALGEMEEN

Le Puy-en-Velay

Office de tourisme Le Puy-en-Velay
2 place du Clauzel
lepuyenvelay-tourisme.fr

Parkeren

Alle omhooggaande straatjes in het oude stadsdeel leiden vanzelf naar de kathedraal. Je kunt je auto parkeren op het place sur Breuil, het place Carnot of bij Hôtel du Département.

Issoire

Office de tourisme de l'Issoire
9 place Saint Paul
issoire-tourisme.com

Vulcania

(15 km van Clermont Ferrand)
2 route de Mazayes
Saint-Ours-les Roches
vulcania.com

Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne

parcdesvolcans.fr

OVERNACHTEN

IBIS CLERMONT-FERRAND NORD RIOM

(We kozen voor dit hotel buiten het centrum van Clermont-Ferrand omdat er ruime familiekamers zijn en een privé parkeerterrein. Afstand tot Vulcania: 25 km)
Rue Louis Armstrong, Riom
all.accor.com

Binnenin de 'cône' van Vulcania

'Hier geniet je van rust en ruimte'

TOERISTISCHE TIPS VAN INSIDERS

In de Puy-de-Dôme, op de grens van de departementen Loire en Haute-Loire, ligt Moulin des Comtes, een voormalige watermolen waar Rob en Annemie van der Elst sinds oktober 2017 kamers en gîtes verhuren. Zij kennen de mooie, rustige omgeving inmiddels als geen ander en delen graag hun tips én die van hun gasten.

TEKST: ROB EN ANNEMIE VAN DER ELST
& REDACTIE EN ROUTE



le Puy-en-Velay



Saint-André-de-Chalencon



Saint-Étienne

Carnet de Voyage

In Saint-André-de-Chalencon word je bedwemd door de geur van rozen

overweldigd door het kolossale, gietijzeren beeld van Notre-Dame de France dat hoog op een vulkanische rots staat. Het ruim 22 meter hoge beeld stamt uit 1860 en werd vervaardigd van de 213 kanonnen die tijdens de Krimoorlog waren buitgemaakt door Napoleon III. Het weegt dan ook niet weinig: 835 ton. Het is even klimmen om er te komen, maar dan heb je ook wel een magnifiek uitzicht over le Puy en de verre omtrek.

Onze gasten Erik en Denise waren ook naar Le Puy-en-Velay gegaan en daar getuige geweest van de fascinerende lichtshow 'Puy de lumière' die in de zomermaanden tegen schemering op de monumentale panden van het stadje wordt geprojecteerd. Deze dagelijkse voorstelling, die ruim twee uur duurt, kun je gratis bijwonen.

Gezelligheid troef

Een tip die wij zelf graag geven is Saint-André-de-Chalencon, een dorp dat in alle jaargetijden betoverend mooi is. In de zomers word je bedwemd door de geur van rozen, de herfst hult het dorp in nevel, in de winter – als de sneeuw haar witte mantel over het dorp heeft uitgerold – is de stilte er 'oorverdovend' en in het voorjaar brengen de vele vogels en prille bloesems het dorp weer tot leven.

We bevelen zeker ook de vele lokale ochtendmarkten in onze regio aan. Zo is de zaterdagmarkt van Montbrison bekroond als de beste markt van Frankrijk. Ook op de zaterdagmarkt van Craponne-sur-Arzon is het gezelligheid troef met tal van boeren die hun producten daar vers van het land verkopen. Maar ook huisgemaakte worsten en kazen. Het is een vrolijk schouwspel, zeker vanaf een van de terrassen met een kop koffie. Of zoals de Fransen dat doen: al vroeg met een glaasje witte wijn en een paar oesters die ze bij een kraam iets verderop hebben gehaald.

Gewichtloos door de lucht

Je moet het durven, maar wat we altijd van harte aanraden is een ballonvaart in de vroege ochtend. Rond zonsopkomst begint de ballon aan zijn reis en zie je vanuit de mand de wereld onder je ontwaken. De geluiden van de natuur hoor je heel goed en terwijl je voor je gevoel bijna gewichtloos door de lucht zweeft, heb je alle tijd om de Vallée de l'ance op een geheel andere wijze te ontdekken. Regelmatig zie je reeën, vossen of hazen ontwaken en terwijl zij zich onbespied wanen, kun je niets anders dan genieten van deze magische belevenis.' ■



Le Clos Perché



Maurice Marinot - Nu dans un paysage, 1935

ZIEN EN BELEVEN

Musée d'art moderne de Saint-Étienne
rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez
mamc.saint-etienne.fr

Saint-Étienne – Gorges de la Loire Nature Reserve
Route de Saint-Victor, Saint-Étienne
reserve-regionale-gorges-loire.fr

La Statue Notre-Dame de France
Rue du Cloître, Le Puy-en-Velay
lepuyenvelay-tourisme.fr

Puy de Lumières
puydelumieres.fr

Airshow
1, place de l'Église, Viverols
airshow.fr

ETEN, DRINKEN EN SLAPEN

Le Clos Perché
Le Bourg, Montarcher
leclosperche.fr

Moulin des Comtes
Rust, ruimte en genieten in de Auvergne
2 tweepersoonskamers, 1 gîte voor 2 personen en 1 gîte voor 4 personen
1, Lieu dit moulin des comtes, Viverols
moulindescomtes.nl



Rob en Annemie